

Charter voor ouders

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine.

Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het (jeugd-) voetbal.

We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken aan scheidsrechter, teamgenoten en tegenstanders zijn niet toelaatbaar.

Wat verwachten we dan eigenlijk van ouders :

- Een positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw kind.
- Steun uw kind vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en geef goede prestaties een gepaste aandacht. Enige zin voor relativering kan op termijn geen kwaad.
- Gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden geven het clubleven meer kleur en als dat nog eens gepaard gaat met sereen gedrag naar ploegmakers van uw kind, tegenstrevers en hun ouders, scheidsrechters en andere verantwoordelijken, ... dan doen ouders hun voorbeeldfunctie alle eer aan.
- Geen bemoeizucht of inmenging in ploegopstellingen, speelwijze of andere voetbaltechnische aspecten.
- Laat het coachen aan de trainer over. Dit zowel op training als tijdens wedstrijden. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club.
- Heb je vragen over het sportieve ? Spreek de trainer aan en anders de TVJO.
- Ga je kind ook niet straffen door hem voetbal te ontnemen. U straft niet alleen hem, maar ook het team. Voor wedstrijden moeten we op alle jongens kunnen rekenen.
- Uit veiligheid voor de jeugd vragen wij aan de ouders dat hun kinderen tijdig worden afgehaald na een training/wedstrijd.
- Tenslotte, heb ook aandacht voor onze activiteitenkalender. Je steunt de werking van de club.